

Asha kijkt hen even onderzoekend aan, besluit de hulp dan aan te nemen --

ASHA

Er moet een medisch onderzoek komen.
Grootschalig, vanuit de overheid.
Maar dat doen ze alleen als ik een
antwoord heb op het grote mysterie...

VINCENT

'Wat zat er in dat vliegtuig'.

Asha knikt --

PIERRE

Je hebt geen makkelijke tegenstanders
uitgekozen. De luchtvaartwereld. Den
Haag...

ASHA

Wij hebben niks *uitgekozen*. Dat ding
klapte ongevraagd op onze kop.

VINCENT

Ben jij zelf mensen kwijtgeraakt?

ASHA

Gaan jullie helpen of niet?

Pierre en Vincent kijken elkaar even aan --

PIERRE

Er zijn auto's met Franse kentekens
gezien, op de nacht van de ramp. Daar
stapten mannen in witte pakken uit.

ASHA

Dus?

PIERRE

Dus, het Europese hoofdkwartier van
de Mossad en Shin Bet zit in Parijs.
Dat kan je in vijf uur rijden.
Je 'grote mysterie' is nog wat
spannender denk ik... Waarom is de
Israëlische geheime dienst
geïnteresseerd in een vliegtuig vol
bloemen en parfum?

(...)

Dit is geen kattenpis. Weet je zeker
dat je die strijd aandurft?

ASHA / VINCENT

Absoluut. / ja.

Pierre glimlacht, twinkkelende oogjes --

PIERRE

Mooi. Ik ook.

Het drietal drinkt zwijgend door aan hun tafeltje, in het verder bijna lege café. Onze drie helden, eindelijk bij elkaar.